

Van Vreede Hengelsport al vijftig jaar gespecialiseerd

SINT MICHIELSGESTEL - Al vijftig jaar is specialisme hun handelsmerk.

Ad en Netty van Zon zijn fervente vissers en kunnen de klanten van Van Vreede Hengelsport dan ook op zeer deskundige wijze adviseren.



Het begon ooit, in 1956, met een graan- en meelhandel. "Het 'goei kamertje' van ons woonhuis werd door mijn ouders als winkel gebruikt", weet Netty van Zon-Van Vreede nog goed. "Al snel werden ook vogelvoer en -kooitjes verkocht. De visbenodigdheden volgden niet veel later. Zo'n

vijftig jaar geleden werd de zaak definitief omgeturnd tot hengelsportspecialzaak." In 1989 overleden dhr. en mevr. Van Vreede kort na elkaar. Netty en haar man Ad aarzelden daarop geen moment; vissen was ook hún passie en dus namen ze zonder enige twijfel de winkel over.



Wedstrijdvissen

Het echtpaar nam tientallen jaren deel aan diverse wedstrijden. Het begon voor hen met witvissen, waarna karper-, roof- en big game vissen volgden. "Tegenwoordig is het alleen nog zeevissen", vertelt Ad. Samen met zijn vrouw reisde hij de hele wereld over. "We visten onder meer in Mauritius, Kenia, Cuba, Bonaire en de jungle van Suriname. Enige ervaring is ons dus niet vreemd." En ook



nu nog zijn ze veel op zee te vinden. "Mits de weergoden een beetje meewerken, gaan we graag met de boot het water op", zegt Netty. "Eerst visten we op kabeljauw, tegenwoordig op zeebaars."

Uitgebreid assortiment

In alle jaren is de winkel aan de Korenstraat 2 al drie keer uitgebreid. En het magazijn heeft ook steeds grotere vormen aangenomen. "Hoewel er heel veel te vinden is, kunnen we in onze winkel helaas nog



steeds niet alles uitstallen", legt Netty uit. "Maar we hebben wel zo goed als alles op voorraad. En hebben we onverhoopt iets niet in opslag, dan kunnen we het het natuurlijk meteen bestellen, zodat het drie à vier dagen later alsnog bij ons binnen is." Van werkelijk alle merken zijn artikelen op voorraad, bevestigt Ad: "Ons assortiment is echt heel breed. We hebben materiaal voor elke tak van de vissport. Er is een brede sortering aan voer, kunstaas en

boilies. En ook in kleding, stoelen, slaapzakken en baitboats hebben wij keuze genoeg."

Elke beurs

Het fijne van Van Vreede Hengelsport is dat er voor elke beurs mogelijkheden zijn. Ad: "De professionele visser kunnen wij met onze uitgebreide ervaring heel goed van dienst zijn. Maar ook een beginneling is welkom voor een hengeltje van vijf euro. Hem of haar zullen we net zo enthousiast

met raad en daad bijstaan." Uit de wijde regio weten vissers de specialzaak te vinden. En ze komen vaak terug. Ook omdat er wordt



gewerkt met een klantenkaart. Klanten komen uit Uden, Best, Zaltbommel, Vlijmen en Vught speciaal naar Sint Michielsgestel. "Omdat een webshop nu eenmaal geen advies geeft", weet Ad. "Bij ons krijgen mensen dat wel. Wij nodigen ze dan ook graag uit om eens een keer een kijkje te komen nemen."

Van Vreede Hengelsport is te vinden aan de Korenstraat 2 in Sint-Michielsgestel. Tel. (073) 55 12 315. www.vanvreedehengelsport.nl

